

Min datter fanget

■ AF LOTTE JUL

På spisebordet ligger 21 postkort sirligt pakket i en plastikkomme. Kortene er fra Inge Aaskovs 25-årige datter Tine, og det er stort set den eneste kontakt Inge har haft med sin datter, siden Tine for mere end tre år siden flyttede ind i sekten Solens Hjerter.

«Jeg savner hende og har det forferdeligt med, at jeg slet ikke kan nå til hende længere», fortæller Inge Aaskov fra Roskilde.

Tine har kun været hjemme i Roskilde én gang, siden hun slog sig ned i den nyreligøse sekt udenfor Odense.

Ingenting at miste

Det har været en svær beslutning for Inge at fortælle sin historie til B.T. Hun er bange for at miste den allersidste rest af kontakt med sin datter.

«Men egentlig kan jeg drøligt miste mere, end jeg allerede har gjort», siger hun og blæder lidt i kort-bunken.

«Der går ikke en dag, hvor jeg ikke tænker på Tine. Men det er vanskeligt at acceptere, at jeg ikke længere kender mit eget barn», fortæller Inge.

På købskøbet hænges et fotografi af en smilende lilyhåret Tine. Fotografiet blev taget lige inden, hun flyttede ind i sekten. Tine mødte to piger fra Solens Hjerter på en rejse til Cuba, og tilbage i Danmark blev den dengang 22-årige Tine hurtigt draget af det spirituelle fællesskab.

Men der gik ikke mange måneder, før det gik op for familien i Roskilde, at der var noget galt med det kollektive, Tine boede i.

«Hun har altid været glad for at gå i skole og ville have en uddannelse. Men pludselig mistede hun alle sine drømme, og det var nok for hende at være en af de mange »tjenende ånder« i Solens Hjerter», fortæller 49-årige Inge.

Bliver smidt ud

Inge lægger ikke skjul på, at Tine havde det dårligt, inden hun flyttede ind i Solens Hjerter. Men moren føler ikke, at Tine får den rigtige hjælp af de to uautoriserede terapeuter i sekten. Inges kritiske indstilling til Tines nye hjem har blot gjort kløften mellem mor og datter endnu større.

«Når jeg ringer til Tine, er jeg hele tiden bange for at sige noget forkert, så hun smækker røret på. Og hvis vi kommer uanmeldt, bliver vi smidt ud igen. Hvis er det for et sted, hvor man ikke engang må komme og besøge sit eget barn?» spørger Inge og kigger på billedet af Tine.

Hun er farlig

Lederen af Solens Hjerter hedder Hubi Heiming. I solens Hjerter bliver hun kaldt Premda.

«Jeg synes, at hun er farlig. Hun styrer stedet med hård hånd, og jeg tror faktisk, at de fleste i Solens Hjerter er bange for hende, siger Inge. I de perioder, hvor Inge har været allermost desperat, har hun overvejset at hente Tine hjem med magt.

«Men hun er jo voksen, så det er kun blevet ved tanken», siger moren.

Inge lever i håbet om, at Tine en dag får lyst til at komme videre med sit liv.

«Jeg er klar over, at det ikke bliver nemt, men jeg vil støtte og hjælpe hende alt det, jeg kan. Jeg håber virkelig, at jeg får min datter tilbage», siger hun og samler bunken med postkort. Det gør ondt at snakke om Tine.

l@bt.dk



Inge Aaskovs datter lever nu i samme sekt som den tidligere fodbold-helt Lars Elstrup slap ud af i 2000. Billedet her er fra en meget omtalt TV2-udsendelse om sekten. Foto: TV2

Sekterne i Danmark

Det vrirler med små religiøse sekter i Danmark. Men hvad foregår der egentlig bag de høje hækkede og de nedrullede gardiner i teraplokalerne. I pasken sætter B.T. fokus på Danmarks religiøse undergrund, og inviterer dig med indfor i den lukkede verden af magtfulde guruer, ydige underværter, ubrydelige fællesskaber og ulymfkelige pårørende.

Læs i morgen:
**BEBOERNE
BESTEMMER
INTET SELV**

B.T. - SERIE

Hun er farlig.
Hun styrer
stedet med
hård hånd

Inge Aaskov om
guruen Premda



«Jeg synes, at hun er farlig. Hun styrer stedet med hård hånd, og jeg tror faktisk, at de fleste i Solens Hjerter er bange for hende», siger Inge Aaskov om Hubi Heiming. I solens Hjerter bliver hun kaldt Premda.

Foto: Nils Mølvang

Hjernevask

Ved hjælp af et stærkt sammenhold og et fælles mål kan mennesker langsomt påvirkes til at tro fuldt og fast på et bestemt regelsæt. Fællesskabet fastholder medlemmerne, som føler, at de står helt alene, hvis de bryder med bevægelsens tankegang

Solens Hjerter

Et terapeutisk bofællesskab med 50 voksne og børn
Egen skole, hvor medlemmerne underviser
Var tidligere en del af sekten Wild Goose Company, men er nu selvstændig.
Beboerne arbejder dagligt med sig selv gennem te-

Hjernevask

■ Det vrirler med små religiøse sekter i Danmark. Nogle dyrker sex på en helt bestemt måde, nogle lever som bønderne i gamle dage og andre mediterer dagen lang.

Men det er stort set også det, vi ved. Fælles for underskoven af små hjemmeryggede religiøse bevægelser er det, at de er adlees usynlige.

Religionsforskere ansår, at der er godt 150 små sekter i Danmark, og tendensen er stigende. Tallet drækker over alt fra kristne afstikkere til obscure bevægelser.

Hvor mange af dem, der bruger fine metoder til at

i sekt



18-årige Krista blev for nylig gift med sin hjemmevasker, den mord-dømte sadomasochistiske sekt-leder Uffe Hove. Hun er nu 18 år, og forældrene kan intet stille op. Foto: Ole Hjermir/TV2 Østjylland



Der er håb for Tine

■ AF LOTTE JUUL

Inge Aaskov kan godt få sin datter tilbage, men det skal være nu. For jo længere datteren er under påvirkning af de karismatiske guruer, jo sværere bliver det.

Det mener Hanne Bindslev, som har stået i samme situation som Inge Aaskov. I februar i år blev Hanne Bindslevs datter, 18-årige Krista, nemlig gift med sin meget omtalte hjemmevasker Uffe Hove. Nu har Hanne Bindslev opgivet nogensinde at få et normalt forhold til datteren.

»Inge kan stadig nå det, for datter-



Hanne Bindslev har opgivet nogensinde at få et normalt forhold til sin datter Tine, der har været i guru Uffe Hoves klæde i fire år. Men hun tror, at der stadig er håb for Inge Aaskovs 25-årige datter Tine. Foto: Ernst van Norde

ren var voksen, da hun kom i ind i sekten. Må rtd til hende er, at hun skal kæmpe for at holde kontakten. For så ved datteren, at hun kan vende tilbage til sin mor, hvis hun en dag vil væk fra sekten,« siger Hanne Bindslev.

Hun må vente

Hun mener, at Inge bliver nødt til at vente, til datteren selv indser, at

sekten er et fængsel. For der er ingen hjælp at hente fra det offentlige. Det har Hanne Bindslev for længst opdaget.

»Hun kan selvfølgelig også vælge at få professionelle til at bortføre datteren og afkode hende. Men det koster rigtig mange penge, og der er ingen garanti for, at det virker,« forklarer Hanne Bindslev.

btg/btk

FORLADT: Inge Aaskovs kontakt med datteren Tine er blevet reduceret til et postkort engang i mellem, siden Tine for mere end tre år siden flyttede ind i sekten Solens Hjerter ved Odense. Foto: Marlin Sylvest

rapl og forskellige former for meditation.

Folk udenfor kan deltage i terapeutiske tilbud på stedet, ligesom det er muligt at købe »et moderne klosterophold« i følge sekt-ekspert Cyril Malka er Solens Hjerter en nyreligiøs sekt, der benytter sig af tvivlsomme metoder til at fastholde medlemmerne.

Juul

er ikke forbudt i Danmark

holde på medlemmerne, er aldrig undersøgt. Den kristne organisation Dialogcentret beskæftiger sig med de nyreligiøse bevægelser. Hver måned får de nye henvendelser fra bekymrede pårørende, der har set deres kære glide ind i en religiøs sekt.

»I sådne tige snakkede jeg med en mor, der var bekymret for sin datter i en yoga-bevægelse. Datteren er begyndt at tro på mærkværdige konspirationsteorier,« siger Tom Thygesen Frederiksen fra Dialogcentret.

Sekterne er stort set altid bygget op om-

kring en karismatisk leder, der evner at overbevise medlemmerne om, at de har fundet den rette vej.

»Men de små sekter overlever sjældent mere end en enkelt generation. Det skyldes simpelthen, at lederne er nogle amatører, og at bevegelseerne ikke har penge til at markedsføre sig selv og på den måde få nye medlemmer,« fortæller religionsforsker fra Københavns Universitet, Michael Rothstein.

Mange af guruerne er terapeuter, der mener at have nøglen til det perfekte liv. Allige-

vel præker Michael Rothstein hul på myten om, at det udelukkende er svage sjæle, der drages af sekternes trykke rammer og faste regler.

»Det er alle mulige slags mennesker, både veluddannede og ufaglærte« forklarer han.

Cyril Malka er psykiolog og har arbejdet med sekter og tidligere sektsmedlemmer i mere end 15 år. Han slår fast, at det ikke handler om fornuft, men om følelser, når danskere bliver sekt-medlemmer.

»Jeg hører ofte folk sige, at mennesker da

må være for kloge til at gå ind i en sekt. Men det har faktisk intet med intelligens at gøre. Det handler om følelser, og på det punkt er rigtig mange af os svage og letpåvirkelige,« siger Malka.

Hverken religionsforskere eller Kirkeministeren registrerer de små religiøse bevægelser. Og der er ingen love, der forbyder hjemmevask, så politiet og de sociale myndigheder kan ikke gribe ind.

Juul