

er aftaget med 4
dag. Månen står op
12,0 grader i Kastrup.



Dagens navn: *Tecla. Tecla blev omvendt til kristendommen, efter hun havde hørt apostlen Paulus prædike. Hun blev dømt til døden, men undgik dog mirakuløst al fjendtlig forfølgelse.*

KOMMENTAR: Det er grotesk at sammenligne Jehovas Vidners holdning til blodtransfusion med selvmordspiloter, der er villige til at slå sig selv og andre ihjel

Forkastelig sammenligning

AF ERIK JØRGENSEN

Cyril Malka, »psykoanalytiker og ekspert i religiøse sekter«, giver ofte sin mening om Jehovas Vidner til kende. Det har han ret til, og normalt tager jeg ikke til genmæle. Hans holdninger, til det, han kalder sekter, er af den art, som religionshistorikere rundt om i Europa advarer imod.

Når jeg nu undtagelsesvis vil sige fra, er det fordi Cyril Malka benytter den ulykkelige begivenhed i USA til underfundigt at sidestille Jehovas Vidner med fundamentalistiske grupper inden for islam. Det må jeg reagere på.

Jehovas Vidner har på fredelig vis eksisteret i Danmark i mere end 100 år, og de fleste i Danmark kender

en eller flere af de 15.000 Vidner, der findes rundt om i landet. I USA udkom den første engelske udgave af Vagttårnet i 1879, og der er nu omkring seks millioner Vidner i hele verden.

Ingen steder og på intet tidspunkt har Jehovas Vidner været involveret i politiske stridigheder, krig eller på nogen måde deltaget i eller opfordret til voldshandlinger. Tværtimod har Vidnerne indskrevet sig i retsbøgerne i mange lande, fordi de konsekvent har nægtet militærtjeneste. I nazi-tiden kostede denne holdning hundreder af Vidner livet, og Vidnerne var det eneste trosamfund, som samlet modstod Hitler.

Jeg må også indrømme, at det gør mig oprørt, at Jehovas Vidners holdning til

blodtransfusion knyttes sammen med selvmordspiloter, der er villige til at slå sig selv og andre ihjel. Intet er mere forkert.

Jehovas Vidner elsker livet. De søger læge, når de selv eller deres børn bliver syge. De tager medicin. De bliver behandlet på sygehuse - ofte på de sygehuse, der har de dygtigste læger. Men som mange andre vælger de transfusionsfri lægebehandling. (En undersøgelse på et københavnsk hospital viser, at for hver 10., der ikke ønsker blodtransfusion af religiøse grunde (læs JV), er der 20 andre der ikke ønsker blod!) Hvor er rimeligheden i at sammenstille et samvittighedsfuldt valg af en lægevidenskabeligt sikker behandlingsform med selvmords-

piloter, der slår sig selv og andre ihjel?

Som afslutning kan jeg nævne, at Jehovas Vidners hovedkontor ligger i Brooklyn, umiddelbart ved broen over til Manhattan. Sidste tirsdag, da katastrofen ramte, var der mange, Vidner såvel som ikke-Vidner, der fik åndelig, mental og fysisk førstehjælp af de Vidner, der arbejder på hovedkontoret. Dertil kommer, at blandt ofrene for terroraktionen er 14 Vidner, som arbejdede i World Trade Center.

På den baggrund finder jeg det endnu mere forkasteligt af Cyril Malka at sammenstille os med ekstremistiske og voldelige grupper.

Erik Jørgensen er informationschef hos Jehovas Vidner.