

# Islams hellige krigere

14/09-2001

KD

*Religiøs fanatisme  
bunder i social nød  
og ønsket om at  
blive betydningsfuld*

AF ANNE KORSHOLM

Lige nu tror de fleste eksperter, at det var muslimske fanatikere, som styrede flyene ind i World Trade Centre i tirsdags. Flykaprerne var sandsynligvis ekstremt religiøse og overbeviste om, at de vil blive belønnet med en evighed i paradiset. Samtidig var de sandsynligvis fuldstændigt overbevist om, at islam er sandheden, mens Vesten modsat repræsenterer alt, der er ugudeligt og ondt.

- Bare vi kunne skrue tiden 20 år tilbage, siger islamekspert ved Birmingham Universitet, professor Jørgen S. Nielsen.

Dengang kunne Vesten måske have tvunget Israel til at forhandle med palæstenserne, USA kunne have udviklet sig til en mindre arrogant supermagt, og de dårlige sociale forhold i de arabiske lande kunne måske være undgået, mener han. Ifølge Jørgen S. Nielsen skal den religiøse fanatisme nemlig ikke forklares med skrift-henvisninger fra Koranen.

- Det er for let at forklare terror med religion. Forklaringen skal findes i landenes politiske forhold, siger Jørgen S. Nielsen.

For 30 år siden var terror en måde at skabe opmærksomhed om et problem. I dag er terror oftest en måde at skabe angst og afmagt hos fjenden.

For eksempel var palæstenserne hurtige til at tage ansvaret for deres terror, da de myrdede jødiske sportsfolk ved OL i 1972, for dengang var volden en metode til at få opmærksomhed på - og det lykkedes. To år efter stod Yassir Arafat i FN's generalforsamling og talte palæstinenserens sag.

I dag er det helt anderledes, siger Lars Erslev Andersen, som har forsket i terrorisme og er ansat på Center for Mellemøststudier ved Syddansk Universitet.

- I dag skal der smadres og dræbes. Det er ikke vigtigt med en signatur på volden, for målet med terroren er ikke noget helt konkret. Volden er snarere blevet en del af en diffus kosmisk kamp. De gode mod de onde, siger han.

Jihad, som betyder hellig krig, har også sine hellige krigere, mujahidin. De er Guds udvalgte, selvmordsvillige mænd, som kæmper

mod det onde selv - Israel og USA.

- Når man har en stærk tro på, at »vi« er de udvalgte, og alle »andre« er satans yngel, så er menneskeliv ikke længere ukrænkeligt. For det er kun os udvalgte, som er mennesker. De andre - ofrene - er umennesker, forklarer Lars Erslev Andersen og peger på, at samtidig er der den religiøse motivation for krigere, at de bliver belønnet for at hjælpe Gud, og de ugudelige ofre vil alligevel være evigt fortabt.

- Derfor var amerikanernes liv intet værd i tirsdags, siger Lars Erslev Andersen.

Jørgen S. Nielsen understreger, at ifølge Koranen er livet helligt, selvmord er forbudt, og ekstremt få islamske lærde godkender, at man tvinger uskyldige mennesker med sig i døden, sådan som det skete i tirsdags.

Men Koranen kan fortolkes - ligesom Bibelen og andre bøger kan - sådan at den giver ret til vold og hævn over uskyldige.

For selvmordsterroristerne var motivationen dybest set ikke religiøs. De gik i døden for at føle sig betydningsfulde, mener sektekspert og psykoanalytiker Cyril Malka.

- Ved at dø for en sag, får de en værdi, som de ikke føler, de har til daglig. Ligesom de brune skjorter gjorde Hitlers tilhængere stolte under Anden Verdenskrig. Det nærer volden, at dårligt uddannede unge fra fattige familier kan føle sig som Guds udvalgte og få en særstilling ved at slå ihjel. Sandsynligvis har de en meget umoden forståelse af, hvilken smerte de forvolder, siger han.

Jørgen S. Nielsen siger, at befolkningerne i muslimske lande er ivrige deltagere i debatten om globalisering. Og folk er bekymrede, fordi USA dominerer verden økonomisk og militært, mens de selv har dårlige levevilkår. De er dybt frustrerede over, at USA accepterer Israels bosættelser og russernes overgreb i det overvejende muslimske Tjetjenien. Den frustration er baggrund for deres religiøse ekstremisme.

Han advarer USA mod at slå hårdt igen. Og han opfordrer Europa til at reagere politisk uafhængigt af USA.

- Europæerne skal fortsætte med at være i en forsigtig og strategisk dialog, og vi skal sige til USA ligeud, at vi mener noget andet end dem. At vi ikke anbefaler at svare med vold. Vi er ikke Amerikas lydige pudler, siger Jørgen S. Nielsen.

korsholm@kristeligt-dagblad.dk