

UGENS PROFIL: Cyril Malka, som i denne uge var hovedperson i en retssag mod Scientology, er en blanding af edb-nørd, sektmodstander og overbevist katolik

En enspænder kæmper bedst alene

AF ANNE KORSHOLM

I denne uge var Cyril Malka hovedperson i en retssag. Tre tidligere scientologer ønsker ham som bispæder i deres retssag mod Scientology. Men det ønsker Scientology til gengæld ikke. Organisationen satte i retssagen grundigt spørgsmålstegn ved, om Cyril Malka er psykoanalytiker, og dommeren har endnu ikke afgjort hans rolle i retssagen.

Imens er Cyril Malka i sit hjem i Frankrig, hvor han passer den særlige blanding af psykoanalyse, hjemmeside-design, artikler og foredrag, som han lever af.

Cyril Malka er 38 år. Han er gift med danskeren Britt Malka, som er computerbogsforfatter og hans tredje kone. Han har to biologiske og to adoptivbørn, er ikke medlem af nogen forening ud over Mensa - organisationen for mennesker med usædvanlig høj intelligens, han spiller guitar og trommer og er god til at lave mad, siger vennen broder Theodor fra Gråbrødreordenen i Roskilde.

Cyril Malka er især offentligt kendt for sin skarpe kritik af sekters manipulation med mennesker, men alle former for overgreb får ham til at reagere.

- Uretfærdighed og misbrug af mennesker er en rød klud for Cyril. Han kaster sig ud i kampen mod

det, selv om han får verbale tæsk, siger broder Theodor.

Cyril Malka blev født i Frankrig og voksede op med en katolsk mor og en jødisk far. I skolen kom han kun til fag, han kunne lide, men til gengæld lærte han sig ifølge eget udsagn oldgræsk og latin i pjækketimerne.

- Cyril er en sjov type, som ofte overrasker. Han er computernørd, ved enormt meget om sekter og for nogle år siden blev han pludselig katolik, fortæller generalsekretær i Dialogcentret, Robert Kronberg.

Katolsk omvendelse

Som 16-årig var Cyril Malka på jagt efter sin jødiske identitet, og da han havde penge nok, købte han en enkeltbillet til Israel og landede midt i krigen mod Libanon i 1982, så han blev sendt til fronten i tre måneder som menig.

Han blev frustreret over den hakkeorden, der var blandt jøder fra forskellige lande og slægter, så han rejste videre til Danmark og begyndte et nyt liv her.

- Jeg var evolutionist og rationalist, men jeg læste i Bibelen for at kunne imødegå Jehovas Vidners fortolkning af den, fordi min daværende svigerfamilie var involveret dér. En dag gik jeg ind i Sct. Annæ Kirke på Amager. Det er en lille almindelig kirke, men det føltes, som



Cyril Malka beskrives som en kontroversiel mand, der bider sig fast i nakken på folk. (Privatfoto)

om jeg kom hjem. Det var en dyb følelse af at få noget, jeg havde savnet, fortæller han.

Uoverensstemmelser

Cyril Malka fik meget gode venner i støttegruppen for de tidligere Jehovas Vidner, og han holdt nogle foredrag for gruppen, men senere kom det til et voldsomt brud mellem ham og støttegruppens ledelse. Bruddet er en kompliceret blanding af personlige og faglige uoverensstemmelser, og det er bestemt ikke helet i dag - syv år efter - og fjenderne fra dengang har blandt andet givet Scientology skyts til at miskreditere Cyril Malka i den verserende retssag.

- Cyril havde flere tidligere Jehovas Vidner i terapi, og støttegruppen kunne ikke acceptere, at den ikke fik æren for resultatet, siger en af vennerne fra dengang, Ruddi Agerriis, som selv er vokset op i Jehovas Vidner.

I hvert fald blev mødet med vidnerne begyndelsen til, at Cyril Malka kulegravede de forskellige nyreligiøse sekter.

- Cyril er en kontroversiel mand,

som bider sig fast i nakken på folk. Det er klart, at han får fjender, siger broder Theodor.

På internet har Cyril Malka været aktiv siden dets barndom i begyndelsen af 1990'erne, og han mødte sin nuværende kone på Fidonet - et tidligt internet-lignende netværk. Det var også på Fidonet, han så børneporno for første gang og forsøgte at melde det til politiet, som var ligeglad. I stedet skrev han en kronik om den næsten ukendte problemstilling, som både Kristeligt Dagblad og Berlingske Tiden på det tidspunkt afviste. Til sidst allierede Cyril Malka sig med Merethe Due Jensen fra Kristeligt Folkeparti, som fik vedtaget Danmarks første lov mod besiddelse af børnepornografi.

I dag går Cyril Malka sine egne veje mod børnepornosiderne.

- Politiet reagerer for langsomt, så jeg får siderne til at gå ned. Måske sender jeg dem nogle vira, griner Cyril Malka.

I det hele taget ler han meget, og at Scientology lige nu sætter spørgsmålstegn ved hans format som freudiansk psykoanalytiker, generer ham tilsyneladende ikke.

■ CYRIL MALKA

Født den 6. oktober 1963 i Neuilly Plaisance, nordøst for Paris i Frankrig. Uddannet elektromekaniker i Frankrig.

Kom til Danmark i 1983, hvor han sideløbende med studier i psykoanalyse læste nordisk filologi på Københavns Universitet i to år og derefter gennemgik sygehjælperuddannelsen.

Kalder sig selv psykoanalytiker og har en bekræftelse fra Société Psychanalytique de Paris på titlen. Har haft egen praksis siden 1991.

Underviser i psykologi og personlighedsudvikling, edb, grafik og webdesign.

Designer hjemmesider.

Holder foredrag og skriver kronikker om sekter.

Skrev i 1999 bogen »Sekter. Hvorfor? Hvordan? Hvad så?«

Den dansk-franske psykoanalytiker Jean Christian Delay bekræfter, at han har haft Cyril Malka i terapi gennem to-tre år, men han har ikke ført Cyril Malka frem til det punkt, hvor han kunne kalde sig psykoanalytiker.

- Hvis det er lykkedes for ham, er det meget glædeligt, siger Jean Christian Delay.

Robert Kronberg fra Dialogcentret roser Cyril Malkas evne til at forstå andre mennesker.

- Han kan kile sig ind i en problemstilling og sætte fingeren præcist på det ømme punkt. Jeg er ligeglad med, hvordan hans uddannelse er skruet sammen. Hans medmenneskelige evne er usædvanlig, siger han.

Tilsyneladende har Cyril Malka altid tid. Dagligt svarer han på flere tusind mails, som lander i hans brevboks fra hjemmesiderne om sekter, psykoanalyse, edb og skilsmissefædres rettigheder i forhold til deres børn.

- Det er bare et spørgsmål om systemer, og så kan jeg heldigvis nøjes med fire timers søvn, siger han.

- Han har også en god hjemme-front. Britt og han taler godt sammen, og jeg tror, at hun er en god støddæmper, når han slås for noget. Men han kæmper bedst alene, siger broder Theodor.