

Sektterror

Søren Refstrup, Marselis Boulevard 125, Århus C, skriver:

Det er fantastisk gang på gang at erfare, at nogle mennesker direkte har til hensigt udelukkende at nedgøre og latterliggøre andre menneskers tro og overbevisning. Som det gøres i Kristeligt Dagblad den 27. juli i en artikel om Tvind, hvor psykoanalytiker Cyril Malka citeres for at nedgøre visse minoritetsgrupper ved at påstå, at medlemmer f.eks. bliver umyndiggjort. Det er fantastisk let at benævne sig selv som »lærd« og derefter fremføre nogle fordrejninger og usandheder, som stiller andre i dårligt lys.

Jeg er selv scientolog, og når det i artiklen påstås, at scientologiens uddannelse kun kan bruges inden for Scientology, så skal man være mere end almindelig blind og døv for at tro på det. Det er almindeligt kendt, at L. Ron Hubbards studieteknik bruges af en række private skoler landet over til at forbedre børns og voksnes læsefærdigheder. Flere tusinde almindelige danskere har fået forøget deres læsefærdigheder derfra. Hubbards narkeofvænnings-teknikker bruges med stor succes verden over til rehabilitering af narkomaner osv.

Disse ikke-religiøse teknikker er dele af Hubbards samlede værker, som udgør scientologien, og som hver dag giver millioner af mennesker i verden større glæde ved livet og forøger deres evner til at klare livets genvordigheder bedre. At påstå, at denne uddannelse kun kan bruges inden for scientologien, kunne dårlig være længere væk fra sandheden - og den kan kun være fremsat for at nedgøre.

Scientologien er helt og aldeles frivillig - faktisk tager den fuldstændig sin virkning, hvis den forsøges udøvet under tvang. Sciento-

loger er frie mennesker, som selv har valgt deres liv - at påstå noget andet er grotesk og bevis for, at påstanden kommer fra en person, der ikke ved noget som helst om, hvad han taler om.

Med de her nævnte og afslørede usandheder må man nødvendigvis også betvivle de nedgørende beskrivelser af både Tvind og Moonbevægelsen, som artiklen i Kristeligt Dagblad fremfører.

Et ufrit land

Mogens Camre, medlem af EU-parlamentet for Dansk Folkeparti, Christiansborg, København K, skriver:

Hvis regeringspartierne virkelig havde den EU-politik, de selv siger, ville de stemme imod Prodi som kommissionsformand. Regeringens tilslutning til Prodi er et bevis på, at regeringen har opgivet at lede et selvstændigt, frit Danmark.

Regeringen er ude i en omfattende vildledning af

danskerne, når det gælder spørgsmålet om EU's udvikling. Statsminister Poul Nyrup Rasmussen vil have os til at tro, at den ændring af EU, som den nye kommissionsformand, Romano Prodi, nu arbejder på, slet ikke er en realitet. Samtidig arbejder hele kommissionen og dens stab på at skabe et helt nyt Europa, hvor magten over alle vigtige forhold er samlet i et EU domineret af de fire store lande, og hvor Danmark har mistet enhver indflydelse.

Det er tydeligt, at regeringens taktik er at bilde os ind, at denne udvikling ikke finder sted - at det, som er EU's virkelighed, slet ikke eksisterer.

Samtidig arbejder regeringen for fuld kraft på at finde veje til at afskaffe de fire danske forbehold. Regeringens plan er tydeligvis at lade danskerne stemme om et forbehold ad gangen og at lade disse afstemninger foregå i en massiv atmosfære af misinformation om næste skridt.

Der er ikke blot grund til at advare mod regeringens

Kronikker i juli

1. Karen Lindegaard: Orwells opgør med utopien
2. Mogens Winther: Du store medicinmand
3. Norvald Marstrand Heide: Pirater stjæler fra danske børn
5. Ingolf Løffler: Europas klima i forvandling
6. Heidi Dachs: Tysklands farlige »Robin Hood«-helte
7. Bertil A. Frosell: Om hedenskab og tolerance
8. Benni Bødker: Den synte kunst
9. Klaus Ebbesen: Et jævnt og hyggeligt folk
10. Jann Sjørnsen: Skal vi have en tidspolitik?
12. Jens Juhl Jensen: De ensomme gud
13. Bjarne Hougaard: Gudstjenesteliv og hverdagsliv
14. Leo Tandrup: Kæmpehånden og kunsten
15. Helge Pahas: Problemet er åndeligt
16. Lone Flyvbjerg Nørgaard: Vi fattes ord
17. Hanne Brixtofte Petersen: Den omvendte generationskløft
19. Andreas Rude: Hele Englands kardinal
20. Camilla Jalving: Myten om kunstnerne
21. Knud Terp: Ingenting til vinderen
22. Steen Sohn: Det normale Tyskland
23. Bent Nielsen: Når resultatet er givet
24. John Aasted Halse: Den hele skole
26. Cyril Malka: Med Gud i terapi
27. Jakob Brønnum: Pinkodernes hemmelige liv
28. Corrie de Place Hansen: Mit møde med Danmark
29. Stig Jørgensen: Retskrivning og retsregel
30. Poul Engberg: Imperialisme på nye flasker
31. Karen Elise Nabe-Nielsen: Kære »søster« Olga