

Troværdighed halter

Mette Kirstine Jørgensen, næstformand for Dialogos Counselling, Thorsgade 8C, København N, skriver:

To artikler i Kristeligt Dagblad (den 26. juni og 30. juni) omhandlende Cyril Malka vækker undren omkring hans profession og fremstilling i Kristeligt Dagblad.

Den 26. juni omtaler man ham som psykoanalytiker og den 30. juni som psykoterapeut. Hvad er hans profession egentlig? Kristeligt Dagblads fremstilling er uheldig, da den efterlader læseren med en uvished, som er problematisk, fordi han henvender sig til en gruppe, der har oplevet megen usikkerhed og begrebsforvirring.

Yderligere finder jeg det kritisabelt, at en psykoanalytiker/terapeut promoverer sig via dagspressen og gør brug af tidligere klienter som Rita Varmby (Kristeligt Dagblad den 30. juni) for at blive bekræftet i sit arbejde og for at skabe en større troværdighed om hans person. Det er efter min mening særdeles uprofessionelt og giver ikke et reelt billede af, hvordan seriøse psykoanalytikere, eller for den sags skyld psykoterapeuter, arbejder.

Endelig mener jeg, at man som læser/bruger bør kaste et blik på det sammenfald, der er mellem Cyril Malkas religiøse orientering og Rita Varmbys. Interessant er det, at der i artiklen »Behandling gør ondt« fra den 26. juni fremhæves, at han er katolik, og minsandten om ikke Rita Varmby i artiklen »Fanget i religiøs labyrint« den 30. juni siger følgende om sin egen religiøsitet: »Terapien har lært mig at leve med den kristne tro, og jeg går af og til til gudstjeneste i den katolske kirke«.

Det er selvfølgelig udmærket, at Rita Varmby har fundet et ståsted efter hendes tumulte og smertefulde omgang med religion, men jeg undres dog over sammenfaldet og er tilbøjelig til at rejse spørgsmål omkring terapeutens evne til at fralægge sin egen baggrund i terapien.