

Med en jakke over hovedet blev John Bayles fra Denver, et af medlemmerne af dommedagssekten »Bekymrede Kristne«, mandag ført til retten af det israelske politi. (Foto: AP)

Fanatikere vil fremme dommedag

En tidligere kult-kritiker fra Denver står i spidsen for en kristen dommedagssekt, hvis medlemmer er anholdt i Jerusalem

AF MORTEN BONDE PEDERSEN

14 medlemmer af en fanatisk kristen sekt blev søndag anholdt, da israelsk politi stormede to huse i Jerusalem. Politiet hævder, at kultmedlemmerne havde planer om at gennemføre voldelige handlinger i Jerusalem forud for årtusindskiftet for at få Jesus til at vende tilbage til Jorden.

I retten i Jerusalem nægtede tre af kultmedlemmerne sig skyldige. De erklærede, at de ikke har haft til hensigt at skade nogen. Men politiet er af en anden opfattelse.

- De havde i sinde at gennemføre ekstremt voldelige handlinger i Jerusalems gader i afslutningen af 1999 med det formål at starte en proces, som kunne få Jesus til at vende tilbage til Jorden igen, sagde en polititalsmand i Jerusalem ifølge Ritzaus Bureau.

Gruppens leder, den 44-årige Monte Kim Miller, har forudsagt sin egen død i Jerusalems gader i december i år og sin opstandelse samme sted tre dage senere.

Monte Kim Miller er i dag ikke selv i Israel og er derfor ikke blandt de anholdte, sagde polititalsmanden, der tilføjede, at kultmedlemmerne havde seks børn med sig til Israel, og at den israelske efterretningstjeneste Shin Beth er i fuld sving med at prøve at finde flere kultmedlemmer.

Den amerikanske kult kalder sig »Concerned Christians« - »Bekymrede Kristne«. Monte Kim Miller og de fleste af medlemmerne boede i den amerikanske by Denver, indtil de i oktober

sagde deres job op, solgte deres huse og forsvandt sporløst. Det viste sig senere, at Miller og hans kone stod i en næsten bundløs gæld.

I oktober skrev flere amerikanske aviser, at pårørende ledte efter 50-75 forsvundne, heriblandt flere små børn. Myndigheder, politi og lokale præster blev i ugerne derefter bestormet med opringninger fra bekymrede pårørende.

Mark Roggerman, der er kulteksperter og politiassistent i Denver, undrer sig over, at sektmedlemmerne pludselig kunne opgave alt, hvad de ejede, og forsvinde fra byen.

- Millers indflydelse er måske endnu større, end vi havde troet, sagde han sidst i oktober i et avisinterview.

Ironisk nok dukkede Monte Kim Miller første gang op på den religiøse scene i USA i 1980'erne som en aktiv kritiker af religiøse kulturer.

- Monte Kim Miller var på vores side, og »Bekymrede Kristne« var et godt navn til en anti-kult bevægelse. Men over årene kom han til et punkt, hvor han betragtede verden som ond. Han så djævelen og sataniske kræfter overalt, sagde Mark Roggerman.

Bill Honsberger, der er bypræst i Denver, sagde i oktober i en lokal nyhedsudsendelse, at sektmedlemmerne betragtede Miller som den sidste profet på Jorden:

- De tror, at han er et af de to vidner, som er omtalt i Åbenbaringsbogens kapitel 11. Johannes' Åbenbaring er Bibelens optegnelse over de sidste tider.



Jerusalem klar til masseselv mord og vold

Dommedagssekter og fanatiske pilgrimme ventes at skabe uroligheder op til årtusindskiftet

AF MORTEN BONDE PEDERSEN

Da 14 medlemmer af den amerikanske kult »Bekymrede Kristne« søndag blev anholdt i Jerusalem, stod en nyoprettet israelsk specialenhed bag aktionen.

Enheden består af politifolk og agenter fra to israelske efterretningstjenester. De har til formål at forebygge masseselv mord, vold og kampe om land i Den Hellige Stad op til årtusindskiftet. Bystyret forventer, at fire millioner turister og pilgrimme vil besøge Jerusalem fra midten af 1999 til udgangen af år 2000. Selv om myndighederne forventer, at de fleste kommer for at fejre årtusindskiftet på fredelig vis, er man forberedt på, at flere voldelige sekter som »Bekymrede Kristne« vil dukke op.

Richard Landes, der leder Center for årtusindstudier på

universitetet i Boston, siger til det amerikanske nyhedsbureau AP, at han regner med, at der blandt pilgrimmene vil være en hård kerne, der består af titusinder apokalyptiske fanatikere, som vil hævde, at Jesu genkomst til Jerusalem er forestående. Landes forventer, at den hårde kerne kan overbevise hundredetusinder af mere moderate pilgrimme om, at de står over for tidernes ende.

Den ultimative flugt

- Hvis man vil tjene rigtigt mange penge for tiden, skal man stifte en dommedagssekt, siger den danske psykoanalytiker Cyril Malka, der har specialiseret sig i selvmordskulturer.

- Det er en besynderlig dødsdrift, der rammer de mennesker, som går med i apokalyptiske sekter. Ligesom alle andre mennesker, der overvejer selvmord, søger de den ultimative flugt i døden og håber på, at den viser sig at være bedre end deres liv her og nu, siger han.

Cyril Malka er ikke i tvivl om, at flere og flere voldeli-

ge eller selvmorderiske kulturer vil dukke frem op mod årtusindskiftet.

- Vi har de seneste årtier set fanatiske religiøse grupper, hvis medlemmer har begået selvmord, fordi de troede, at de for eksempel ville blive hentet af en ufo og bragt til en anden planet. Op til årtusindskiftet bliver det endnu lettere at lokke mennesker med i den slags sekter, fordi Jesu genkomst er et kendt fænomen, siger han.

Også cand.theol. Lars Munk Sørensen, der er tilknyttet Dialogcentret, forudsiger, at flere sekter vil opstå frem mod årtusindskiftet. Også blandt kristne fanatikere.

- Vi vil se, at flere og flere gendøbere og karismatikere vil vende sig mod Israel. Nogle vil uden tvivl hjælpe dommedag på vej gennem terrorhandlingerne i Israel og andetsteds, for nu vil de bare sørge for, at Jesus og dommedag kommer, siger Lars Munk Sørensen, der forklarer, at adskillige kristne grupperinger op gennem historien - ligesom »Bekymrede Kristne« fra Denver - har forsøgt at fremme de sidste tider.

- I 1500-tallet under reformationen begyndte de såkaldte sværmgejster i Tyskland at brænde kirker og myrde løs for at fremskynde Jesu komme og dommedag, forklarer han.

Den 16-årige Nikki Weaver, der er vokset op inden for sekten »Bekymrede kristne«, sagde i oktober i et amerikansk avisinterview, at sektens leder, Monte Kim Miller, betragter USA som den store Satan. Miller mener også, at både landets regering og militær er kontrolleret af dæmoner, fortalte pigen.

Lars Munk Sørensen nævner Jehovas Vidner som et eksempel på en sekt, der i dag er ivrig efter at se den yderste dag rinde op. En iver, der har givet sig udtryk i, at sektens ledelse i USA flere gange inden for de sidste 150 år fejlagtigt har sat årstal for Jordens undergang.

- Jehovas Vidner er ligesom »Bekymrede Kristne« præget af et had til kirken og til staten. Forskellen på de to grupperinger er, at Jehovas Vidner ikke forsøger at påvirke historiens gang gennem vold, siger han.