

Dødskulter tiltrækker depressive personer

Hver tiende dansker kan lokkes med i en selvmordskult, vurderer psykoanalytiker Cyril Lykkebo-Malka. Religions-iagttagere venter, at flere vil drages mod masse-selv-mord frem til år 2000

AF MORTEN BONDE PEDERSEN

Det spanske politi tog ingen chancer, da 19 medlemmer af en tysk selvmordskult i tirsdags tilsyneladende planlagde at begå kollektivt selvmord på den spanske ferie, Tenerife. Betjentene stormede en gård, hvor medlemmerne var samlet og anholdt hele gruppen.

Det var anden gang på kun fem dage, at myndighederne forpurrede kultmedlemmers selvmordsplaner, hævder politiet. I begge tilfælde havde de tyske gæster ifølge politiet planlagt at møde døden sammen i den tro, at en ufo ville lande i krateret på pens vulkan og flyve dem væk til et nyt liv på en anden planet.

Selvom den dødelige ufo-teori forekommer noget fantastisk, er det ikke kun sindssyge fantasier, der kan lade sig vildlede til at tage deres liv af religiøse årsager, hævder den franskfødte psykoanalytiker, Cyril Lykkebo-Malka. Han er ikke i tvivl om, at rekrutteringsgrundlaget til sekter, som den på Tenerife, er stort - også i den danske befolkning.

- Mindst 10 pct. af alle danskere kan lokkes med i en selvmordssekt, vurderer den herboende unge psykoanalytiker, der har specialiseret sig i at hjælpe mennesker, der er sluppet ud af nyreligiøse organisationer.

- Sekter som den på Tenerife tiltrækker mennesker, der i forvejen har et selvmorderisk sind. De opfatter allesammen verden på deres egen tungsindige måde og nogle af dem leder efter en anledning til begå selvmord. Når de møder en teori om, at de vil blive hentet af en ufo, giver det dem en god og meningsfyldt begrundelse for at tage deres eget liv, forklarer han og tilføjer, at mange mennesker, der søger til nyreligiøse sekter i usædvanlig grad stræber efter at øge deres eget selvværd. En stræben som for nogle kan stilles ved udsigten til en formålsfyldt død, forklarer han.

- Mange af medlemmerne

har investeret mange penge i sekten og derfor vil de ikke give slip på deres tro, selvom det kan forekomme vanvittigt for os andre, siger Cyril Lykkebo-Malka, der selv er katolik og har markeret sig i den offentlige debat som kritiker af Jehovas Vidners omstridte dommedagslære.

Velfungerende medlemmer

Historien om de tyske sektmedlemmer på Tenerife ser ud til at bekræfte, at også velfungerende mennesker frivilligt kan indlade sig på selvmorderiske religiøse eksperimenter.

Gården uden for Tenerifes hovedstad, Santa Cruz, hvor kultmedlemmerne tirsdag blev anholdt, tilhører sektens leder, den 56-årige tyske psykolog, Heide Fittkau-Garthe. Hun har gennem flere år drevet psykologisk konsulentvirksomhed i Hamborg, hvor hun har solgt »management-træning« til tyske firmaer og koncerner. Hun og hendes mand, der var psykologiprofessor på universitet i Göttingen, tilhørte begge overklassen i den tyske millionby, skriver det ansete tyske nyhedsmagasin, Der Spiegel, i en temaartikel om den kontroversielle psykolog. Alligevel var Heide Fittkau-Garthe ifølge det spanske politi parat til at sige farvel til sit jordiske liv, da hendes gård på Tenerife blev stormet.

Religions-iagttageren, cand. phil. Helle Meldgaard, Dialogcentret, hæfter sig ved, at mange medlemmer af moderne selvmordskulter er velfungerende personer. - I flere selvmordskulter har medlemmerne været veldannede, velbegavede og fornuftige mennesker, siger hun.

Venter nye selvmordssekter

Helle Meldgaard venter, at verden de kommende år vil opleve flere grupper af overbeviste troende, der tager deres eget liv i et forsøg på



Det seneste registrerede masse-selv-mord blev begået i San Diego i USA i fjor af 39 medlemmer af sekten Heaven's Gate (Foto: AP)

at overgå til en ny tilværelse hinsides døden.

- Årtusindskiftet vækker af en eller anden grund dommedagstanker hos mennesker. Derfor tror jeg, at antallet af selvmordssekter vil accelerere op mod år 2000. Vi kan allerede se, at der er kommet flere til i de seneste år, siger hun og henviser blandt andet til en taiwanesisk kult, som i øjeblikket opererer i USA.

Frygt for kollektivt selvmord i USA

Ifølge den taiwanesiske avis, The Free China Journal, frygtes sektens omkring 150 medlemmer i øjeblikket at forberede et kollektivt selvmord.

»Medlemmerne af den mystiske kult »Gud redder verden ved en flyvende tallerken-fonden« er i øjeblikket samlet i byen Garland i Texas. Medlemmerne tror, at Garland er landet, som Gud har velsignet til at lade en eskadrille af flyvende tallerkener lande for at tage dem med til himlen. Kulten proferer, at Gud vil dukke op i Garland den 31. marts. Medlemmerne i USA har bragt forlydender om, at medlemmerne af sekten planlægger et masse-selv-mord«, skriver den taiwanesiske avis.

Helle Meldgaards frygt for, at flere dommedagskulter vil dukke op de kommende år, deles øjensynligt af journalist Per Borggaard, der er tilknyttet IKON og tidligere har redigeret bevægelses-

blad. I et nummer af bladet, IKON, der handler om dommedag, forudsiger han, at menneskers dommedagsforberedelser vil tage til frem mod år 2000.

Med henvisning til historiske kilder fortæller han et andet sted i bladet, hvordan befolkningen i det katolske Europa før knap tusind år siden blev grebet af overdreven angest og barmhjertighed i de sidste måneder af år 999.

Mindst fire fortillfælde

Op til det forestående årtusindskifte har verdens befolkning været vidne til, at mindst fire grupper af religiøse fanatikere har begået selvmord.

Senest tog 39 medlemmer af sekten Heaven's Gate (Himlens Port, red.) livet af sig selv i San Diego i USA. Ligesom medlemmerne af den tyske sekt troede de, at de ville blive hentet af en ufo og bragt til en ny verden.

To et halvt år tidligere begik 74 medlemmer af sekten Soltemples Orden kollektivt selvmord i en schweizisk alpebjerg. Og blot et år tidligere omkom 85 medlemmer af et amerikansk sekt, efter at de havde sat ild til en gård i Waco, Texas i USA. Ordren til ildspåsættelsen blev givet af sektens leder, David Koresh.

Det største registrerede masseselv-mord i nyere tid fandt sted i Guayanas jungle i 1978, da 912 medlemmer af sekten Folketemplets drak juice tilset cyanalium.



Den tyske psykolog, Heide Fittkau-Garthe, der står i spidsen for dødskulter på Tenerife, mødte Brahma Kumaris i slutningen af 1980'erne under en rejse i Indien. (Foto: AP)

Kultleder med fortid i Brahma Kumaris

Politiet retter sin efterforskning mod sekt, der netop er godkendt herhjemme

Den tyske selvmordskultleder, Heide Fittkau-Garthe, har ifølge det tyske politi forbindelse til den hinduistisk inspirerede sekt, Brahma Kumaris, der i sidste uge blev godkendt som officielt trossamfund i Danmark.

En gruppe medlemmer af Heide Fittkau-Garthes kult har to gange inden for de sidste otte dage forsøgt at begå selvmord på ferie-øen Tenerife, hævder det spanske politi. Begge gange blev medlemmerne

anholdt. Ifølge politiet troede kultmedlemmerne, at en ufo ville lande i øens krater og flyve deres døde kroppe til en anden planet, hvor de kunne leve videre.

Efter det første påståede selvmordsforsøg arbejdede politiet ud fra den teori, at den tyske sekt var en afdelingen af kulten Soltemples Orden, som blev kendt, da 74 af dens medlemmer i 1994 begik kollektivt selvmord i Schweiz. Men efter den anden anhol-

delse tror politiet snarere, at den tyske kult er en udløber af Brahma Kumaris, skriver den spanske avis, El Mundo.

Den melding overrasker den danske ekspert, som har indstillet Brahma Kumaris til det officielle Danmarks blå stempel.

- Brahma Kumaris er ikke nogen udpræget dommedagssekt. De har ikke nogen tydelig dommedagslære, siger pastor Niels Underbjerg, København, der rådgiver Kirkeminis-

teriet i godkendelsessa-

ger. Ifølge det tyske nyhedsmagasin Der Spiegel fik Heide Fittkau-Garthe i slutningen af 1980'erne interesse for Brahma Kumaris under en rejse til Indien. De følgende år var hun medlem af sekten, mens hun boede i Tyskland. I 1990 brød den 56-årige psykolog fra Hamborg ifølge bladet med Brahma Kumaris, efter at hun havde brudt med trossamfundets regler om et liv i cølibat.