

FRA FARVER TIL SORT/HVID

– OG RETUR



AF
PERNILLE AAGAARD

Der står "Institut for Psykoanalytisk Terapi" uden på døren. Indeni huset bor Janne og Cyril Lykkebo-Malka. Janne er hjemmehjælper, Cyril er psykoanalytiker. Sammen og hver for sig har de gjort en lang række erfaringer med Vagttårnsselskabet og Jehovas Vidner.

GLEDE GRADVIST UD AF ORGANISATIONEN

Janne: "Jeg er født ind i en familie af Jehovas Vidner. Jeg har læst bogen "Med lyset i øjnene" (se Godt Nyt nr. 2, feb.'94), og der er nogle ting, jeg har oplevet anderledes end forfatteren. Jeg flyttede hjemmefra som 18-årig og gled gradvist ud af organisationen, som på alle mulige måder prøvede at få mig tilbage. Man sendte nogle fra menigheden for at snakke med mig, og der var mange, der ringede. Så jeg følte også det pres, der er omtalt i bogen. Men jeg blev ikke udstødt, for jeg var aldrig blevet døbt."

Hvordan kan det være, at du ikke blev døbt?

"Siden jeg var omkring 14 år, har jeg været klar over, at det ville jeg ikke. Jeg var et meget ivrigt vidne som 13 – 14 årig, men fandt så ud af, at jeg ikke ville fortsætte. Jeg havde et perfekt dække i en veninde, som mine forældre

havde tillid til. Jeg lavede nogle ting, som mine forældre ikke vidste noget om - og holdt ud på det grundlag, til jeg flyttede hjemmefra.

Familien håbede stadig på, at jeg ville vende tilbage. Med regelmæssige mellemrum dukkede familien op og prøvede at fastholde mig i organisationen."

FEJL I DATOERNE OG FUSK MED CITATERNE

Da Cyril kom ind i Jannes liv, forsøgte hendes familie at gøre ham interesseret i deres tro.

"De begyndte at snakke med mig, og jeg lod dem fortælle det, de ville. Jeg læste og studerede deres bøger og blade. De håbede, at kunne jeg vindes for troen, kunne jeg trække Janne med tilbage. I begyndelsen interesserede det mig faktisk ret meget, men efterhånden opdagede jeg, at der var nogle datoer i skrif-

På verdensplan findes der Jehovas Vidner i 231 lande fordelt på 73.070 menigheder. Der er 4.709.889 forkyndere, der tilsammen brugte 1.057.341.972 timer til forkyndelse i 1993.

Til mindehøjtiden (et påskeritual) deltog der 11.865.765 mennesker.

D. 1. januar 1994 havde Vagttårnsorganisationen 225 menigheder her i landet. 16.181 forkyndere brugte i 1993 2.533.270 timer til forkyndelse og 24.558 personer deltog i mindehøjtiden.

Der er således ikke tale om en lille, ubetydelig bevægelse!

(tallene stammer fra Vagttårnsorganisationen)

terne, som ikke passede. Der var også fusket med oversættelser og kildehenvisninger - og jeg begyndte derfor at stille nogle spørgsmål, som ikke passede helt i familiens kram. Da jeg senere fik kontakt med Støttegruppen for tidligere Jehovas Vidner, ødelagde det helt vores forhold til Jannes familie, og nu håber familien ikke længere..."

PSYKEN SOM EN „PROFESSORTERNING“

"Jeg har igennem de sidste år forsket meget i Jehovas Vidner og har haft mange tidligere Jehovas Vidner i behandling.

De fungerer på en helt speciel måde, der kan være svært at forstå. Det er en af grundene til, at det er så svært for Jehovas Vidner at få hjælp, for de fleste behandlerne i det officielle system kender ikke til de specielle mekanismer, tidligere Jehovas Vidner er underlagt.

Hvis man sammeligner et menneskes psyke med en "professorterning" (Rubics Cube), kan man sige, at alle mennesker under deres opvækst får rokket ved nogle af ternene, så den ikke længere passer helt. Almindelige mennesker har flere farver på deres terning (en på hver side), men hos de fleste Jehovas Vidner er der udover de almindelige røkeringer af ternene også sket det, at siderne er blevet malet sorte eller hvide. De hvide tern er alt det, som Vagttårnsselskabet godkender. De sorte tern står for den verden, vi andre lever i."

VERDEN ER DØMT TIL DØDEN

"For Jehovas Vidner er der kun to muligheder: Noget kan være ondt eller noget kan være godt. Deres grundlæggende begreber og sandheder bliver udbredt af Vagttårnsselskabet. Altså er alt, hvad der udbredes af Vagttårnet utvetydigt sandt og godt for alle. Mod-

sat er det sådan, at så længe vi ikke er Jehovas Vidner, tilhører vi verden - den verden, som Jehovas Vidner mener, er dømt til døden af Gud. I den findes alt ondt og roden til alt ondt som cigaret-rygning, alkohol, narkomisbrug, krig og vold.

Når et Jehovas Vidne træder ud fra organisationen til vores verden, sker der det, at samtidig med, at de hvide tern bliver passive, fordi personen tager afstand fra det, han har lært i Vagt-tårnsorganisationen, så træder de sorte tern i funktion.

Hvis vi andre finder ud af, at noget er forkert, mener vi ofte, at det modsatte må være rigtigt. Men det har Jehovas Vidner sikret sig imod. For hvis Vagt-tårnet har uret, skulle det jo betyde, at verden har ret. Men verden er en mangfoldighed af meninger, sandheder og løgne, moral og umoral, fred og krig, lykke og ulykke. Et tidligere Jehovas Vidne vil lægge mest mærke til de negative sider, til håbløsheden. Og så kommer angsten over ham.

Det eneste et tidligere Jehovas Vidne vil føle kan hjælpe, er det budskab, som Vagt-tårnet har puttet ind i de hvide tern og som trådte ud af kraft i det øjeblik, han gik ud. De sorte tern er derimod i fuld gang med at virke. Og de er ensbetydende med døden på dommedag, som er lige om hjørnet."

I TERAPI

"I terapien prøver jeg at få det tidligere Jehovas Vidne til at spalte de hvide tern i to dele. Det er vigtigt, at de forstår, at de godt kan leve et ordentligt, moralsk og endda kristent liv uden at

være et Jehovas Vidne. Jeg prøver at få det tidligere vidne til at se sin værdi i kraft af at være menneske, ikke i kraft af at være medlem af en organisation. Man kan sige, at man begynder at give de hvide tern farve igen.

Sideløbende arbejder man med de sorte tern. Det sorte skal "skrubes af" ganske forsigtigt. Det er langt fra nok at modsige Vagt-tårnet. Det vil bare blive opfattet som en bekræftelse på, hvad Vagt-tårnet selv siger: "Vi skal blive forfulgt for vores tro". Man skal langsomt vænne det tidligere Jehovas Vidne til at se en lille ting, der ikke passer i Vagt-tårnslitteraturen, så en lidt større osv. Lidt efter lidt kommer man til selve "verden". Man skal finde det positive og trække det frem, så det bliver indlysende, finde det negative og påvise, hvordan hver enkelt kan ændre det. Det tidligere vidne skal lære at træffe sine egne valg, finde et ståsted, danne sine egne meninger."

PSYKIATERE ER DJÆVELEN SELV!

Janne: "Vi skal allesammen de samme faser igennem på vej ud af organisationen, men hvordan man klarer sig som tidligere Jehovas Vidne, vil afhænge af hvem man er, og hvem man har omkring sig. Mange tidligere vidner er tilbageholdende med at søge hjælp, fordi de har lært, at psykologer og psykiatere er Djævelen selv. Og mange er ikke i stand til at se, at de har brug for hjælp.

De fleste bliver meget flove, når de går ud af bevægelsen. De er usikre og meget, meget ensomme. Mange får en periode, hvor de provokerer meget.

Andre farer lige i en ny trosretning, som passer til terningmodellens opdeling i sort og hvidt. På den måde kan man være i et andet trossamfund, men stadig tænke som et Jehovas Vidne!"

HVAD KAN VI GØRE?

Hvad kan vi gøre som almindelige mennesker i.f.t. Jehovas Vidner? Kan vi hjælpe i KFUM og KFUK?

Cyril: "Det er meget få, der har tilstrækkelig viden til at kunne hjælpe vidnerne. Det er vigtigt, at vi efter hånden får mere oplysning ud til det offentlige om, hvad der skal gøres.

Det, som almindelige mennesker kan gøre, er, at behandle Jehovas Vidner pænt. Vi skal faktisk behandle dem bedre, end vi behandler andre mennesker. Ved at behandle vidnerne dårligt, bekræfter vi dem i deres opfattelse af, at verden er ond, og at de er de forfulgte. Bekræfter dem i deres opfattelse af, at "sådan er de verdslige". Jeg vil gerne være med til at sætte en udvikling igang i retning af at kvalificere almindelige mennesker til at stille venlige, kritiske spørgsmål til Jehovas Vidner, fordi det hjælper vidnerne til at lære at tænke selv - og fordi vi viser dem, at vi er kristne og at vi elsker vores næste som os selv!"

Janne og Cyril Lykkebo-Malka tager ud og holder foredrag om Jehovas Vidner.

Janne og Cyril Lykkebo-Malka kan kontaktes på tlf. 31 58 82 50 og tager hhv. 1000 kr. og 2000 kr. + kørsel for et foredrag.

Janne og Cyril afholder også foredrag sammen til et honorar af 2500 kr. + kørsel.



Foto: Sputnik Press